

הספד לרע הדגול מוטי קמעו מנגיד שני של היכל ארון הברית פיניצה מס' 1 הרע הנכבד מאוד מישראל מורג

מוטי אחי ורעי

14 בנובמבר 2012

מוטי אתה שהיית מעמודי התווך של הבניה החופשית והגעת לתפקידים הבכירים ביותר במסדר.

מוטי היה בונה חופשי בכל אבריו, התנהגותו התאפיינה תמיד בתכונה של הצנע לכת.

מוטי קידש אותי לבניה החופשית, והיה לי עמוד האור שלפני המחנה. תמיד ידעתי שבכל דילמה שאתקל, בכל שאלה שבה אתחבט, אוכל את מוטי לשאול ובפיו תמיד שגורות שתי תשובות, התשובה הנכונה עפ"י הספר, והתשובה הנכונה והחכמה יותר, לעשותה.

החיים מלאים בהפתעות ולא תמיד כולן נעימות.

לאחר שנים בהן התעוררת בכל בוקר עם חיוך על פניך, ענן שחור וכבד החל לרחף מעל חייך. ואתה, כמו בכל דבר אחר שעשית, נלחמת עד הרגע האחרון כמו לוחם אמיתי. למרות הכאב הרב שלבטח קרע אותך מבפנים, המשכת לחייך, לשמוח ולתת לנו את התחושה שהכול יהיה בסדר והחיים עדיין יפים.

גם אם בלילות שכבת במיטה מודאג וחרד, עם שחר ידעת להסתיר את הכאב ולקבל את פנינו בשמחה. להופיע לעבודות ולתת את הלקחים שכל כך אפינו אותך לאחים.

פְּשָׁאֶלְךָ התקשרתי ושאלתי בזהירות אם יש לך כמה דקות בשבילי, תמיד אמרת לי "מזה יש לי דווקא הרבה".

גם בימים האחרונים, שלא ידענו כי הם אלה, עדיין השאת לי עצות כשתהיה.. אז.. אל תעשה... ותגיד.

דיברנו על סגירת המעגל, אתה שקידשת אותי לבנייה החופשית, תהיה זה שיקדש אותי גם לתפקידים בכירים אחרים, לצערי תוכניותיו של הבונה העליון לא תמיד תואמות את שלנו.

מוטי דע לך כי מהרגע בו הפסקת לסבול, הסבל שלנו כאן גדל וגדל ומרגע לרגע הולך ומתעצם, למרות המרחק והזמן שיחלוף לנצח נישא אותך עמנו ונזכור אותך כפי שהיית.

לפרחה ומשפחת קמעו שלא תדעו עוד צער ודאבה

בשמי ובשם רעי היכל פיניצה אנו סמוכים ובטוחים שתפאר את מזרח הנצח כשם שפארת אותנו הבונים החופשיים באשר היית.

יהיה זכרך ברוך
מישראל מורג